

Blijf op me Wachten, Maria

Refrein: Blijf op me wachten Maria,
Blijf toch je zeeman steeds trouw.
Als ik terug kom Maria,
Blijf ik bij je en word je mijn vrouw.

Aan de kade van Rio zag hij haar staan
En hij sprak haar aan, zij is meegegaan.
Na twee weken van liefde moest hij weer gaan.
En hij zei....., bij 't licht der maan.

Refrein.

Als hij 's nachts in zijn scheepskooi te rusten lag
Kwam ze keer op keer, in zijn dromen weer.
Zijn verlangen naar haar groeide met de dag.
Nooit dacht hij....., aan een ander meer.

Refrein.

Na een jaar kwam zijn schip weer in Rio aan.
Maar hij zag helaas, geen Maria staan.
Want ze bleek al getrouwd en was weggegaan.
Wat hem bleef....., was alleen haar naam.

Refrein.