

De Smokkelaar

Refrein: Hij was een smokkelaar,
Die diep in de nacht.
Steeds weer zijn smokkelwaar,
De grens over bracht.
Klein was het smokkelloon
En groot het gevaar.
Zo is het leven van een smokkelaar.

Een jonge blonde grenscommies
Deed trouw zijn plicht als mens
Straks trouwde hij met Annelies
De liefste van de grens
Toch was er nog een groot bezwaar
Hij heeft het nooit ontkend
Haar vader stond al jarenlang
Als smokkelaar bekend.

Refrein.

En op een bange winternacht
Is het toen eens geschied
Hij zag een bende smokkelaars
En riep: "Halt of ik schiet!"
Een smokkelaar sloeg op de vlucht
Hij schoot en wat was dat?
Zwaar gewond lag op de grond
De vader van zijn schat!

Refrein.