

Rood zijn de Rozen

Als de avondzon weer langzaam ondergaat
En de eerste ster daar aan de hemel staat
Dan kom ik thuis m'n lief bij jou
Jij bent voor mij wat ik steeds wou
Daarom zing ik dit rozenlied voor jou!

Refrein: Rood rood rood rood zijn de rozen
Rozen die ik aan jou wil geven
Zoveel geluk dat raakt ons aan
En bij het licht van de maan
Fluister ik zacht jouw naam.

Zet de avondzon m'n hoofd in vuur en vlam
Komt de dag tot rust dan kom ik in de ban.
Van een lief meisje mooi en fijn.
Ik wil mijn leven bij haar zijn
Het is voor haar, dat ik dit liedje zing.

Refrein:

Haar ogen zijn als sterren in de nacht.
't Is de liefde waar ik steeds op heb gewacht.
Ik zal haar nooit meer laten gaan.
Dat groot geluk in mijn bestaan.
Het is voor haar dat ik dit liedje zing.

Refrein: