

Als Sterren aan de Hemel staan

Jij bent onvervangbaar, mijn grootste geluk.
Jij bent mij zo dierbaar, mijn grootste geluk.
Nee, ik kan jou niet missen, geen minuut van de dag.
Jij hoort hier in mijn leven, jij hebt mij geluk gebracht.

refrein: Als sterren aan de hemel staan,
Dan sta ik er even stil,
Dan weet ik echt wat ik wil,
Dat is alleen maar jou.
Als sterren aan de hemel staan,
Zijn woorden ineens zo koel,
Dan telt alleen één gevoel,
Dat ik veel van je hou.

'K heb vaak liggen dromen, over een toekomst met jou.
Nou ze zijn uitgekomen, al die dromen van jou.
Jij gaf mij al jouw liefde, sloeg een arm om me heen
Een ding weet ik echt zeker, ik ben nooit meer alleen.

refrein:

Wij tweeën samen is liefde tot in de eeuwigheid,
Want dat gevoel, raak ik echt nooit meer kwijt.

refrein:

Dan telt alleen één gevoel, dat ik veel van je hou.