

Aloha é

Als een zeeman weer de zee op gaat,
En een meisje eenzaam achter laat.
Omdat hij toch altijd varen moet,
Roept hij nog vanaf zijn schuit een laatste groet.

Refrein: Aloha é! Ik moet naar zee.
Mijn schat ik moet je gaan verlaten.
Aloha é! Ik moet naar zee.
Maar 'k neem je in gedachten mee.

Op Hawaii, dat mooie palmenland,
Is zo vaak een zeemanshart gestrand.
Maar al heeft zij hem nog zo bekoord,
Als zijn schip vertrekt, dan is hij weer aan boord.

Refrein.