

West Zuidwest van Ameland

West Zuid-West van Ameland, daar ligt een kolkje diep,
Daar vangt men schol en schellevis, maar mooie meisjes niet.

Refrein:

Hoog is de zolder, laag is de vloer,
Mooi is het meisje, maar lelijk is de moeder..
Hoo-oo-oo-oo-oog, (JA HOOG!)
De ballast die ligt droog,
Maar onder op de grond, ja grond,
Is hij zo nat als stront

Toen'k laatst van Suriname kwam, zag ik van ver een schip,
Ik dacht dat't aan de wolken hing, maar 't zat op een klip.

Refrein.

En op die klip daar zat een koe, een wonderbare koe,
Die alle dagen kalveren moest, zij was er naar aan toe.

Refrein.

Toen'k laatst van Suriname kwam, zag ik van ver een schip,
Ik dacht dat't aan de wolken hing, maar 't zat op een klip.

Refrein.

Het was een vruchtbaar jaar, (JA, JA!)
Het was een vruchtbaar jaar,
Dat alle vrouwen kraamden, en de vader waar.

Refrein.