

Bloody Mary

Steeds zie ik in gedachten weer mijn Mary.
Vloekend en vechtend gelijk een man.
Overal waar ze kwam schopte ze herrie.
Ze kon zeilen zoals nu nog niemand kan.

Refrein: **Ze heette Bloody Mary**
En was de schrik der zee
Dus drink op Bloody Mary
En op alles wat ze dee.

Waar haar schip verscheen was het erg gauw knokken.
En niemand ontsnapte levend aan 't gevecht.
Beloningen konden op 't laatst geen mens meer lokken.
Want iederen was aan 't leven meer gehecht.

Refrein:

Maar op zek're dag 't was net na 't eten.
Viel Mary overboord en ging toen heen.
Ze kon niet zwemmen dat was ze vergeten.
Daarom zonk ze naar de diepte gelijk een steen.

Refrein: (2 x)