

Daar bij de Waterkant

Ik heb je voor het eerst ontmoet
Daar bij de waterkant
Daar bij de waterkant
Daar bij de waterkant

Ik vroeg of jij me kussen wou
Daar bij de waterkant
Daar bij de waterkant

Je kreeg een kleurtje en zei: "Nee
Hoe komt u op 't idee
U bent beslist abuis!"
Maar na verloop van nog geen jaar
Werden wij een paar
Stonden wij samen op de stoep van het stadhuis.

Ik heb je voor het eerst ontmoet
Daar bij de waterkant
Daar bij de waterkant
Daar bij de waterkant

Ik vroeg of jij me kussen wou
Daar bij de waterkant
Daar bij de waterkant

Alles 1x herhalen vervolgens laatste regel nogmaals herhalen.