

Tabé, ik kies weer zee

M'n lief ik moet scheiden, ik moet weer naar zee
M'n schip ligt te wachten, daar ginds op de ree.
Ik moet weer gaan varen, dat zit in mijn bloed,
Adieu dan mijn liefste, tabé 't ga je goed.

Refrein: Bassen: **Tabé**, Tenoren: **Tabé**,
Bassen: **Tabé**, Tenoren: **Tabé**,
Zo is het zeemansleven.
Bassen: **Tabé**, Tenoren: **Tabé**,
Bassen: **Tabé**, Tenoren: **Tabé**,
Tabé ik kies weer zee.

Ik hou van de golven, de zon en de wind
Ik hou van de ruimte, en 'n vrouw die me mint
Maar 'k hou niet van tranen, dus droog ze maar vlug
Je weet toch, m'n liefste, ik kom weer terug.

Refrein:

Mijn lief 'k zal je schrijven, schrijf jij ook naar mij.
Dan lijkt er de scheiding, veel vlugger voorbij.
Want simpele woorden, die geven vaak moed.
Adieu dan mijn liefste, tabé 't ga je goed.

Refrein: (2 x, 1 x zacht, dan 1 x hard)