

Als de Nacht Verdwijnt

Ik weet niet meer wat ik doe
waar moet dat toch nou naar toe
soms loop ik maar te dromen
het is een ratjetoe

Mijn leven was naar de maan
meteen toen ik jou zag staan
wat mij is overkomen
kan ik niet langer aan

Refrein (2x): Als de nacht verdwijnt en de zon weer schijnt
als ik jou zo zie klinkt een symfonie
en je weet hoeveel ik van je hou
heel mijn hart staat open voor jou

Een glimlach van jou alleen
dat houdt me wel op de been
zo blond met blauwe ogen
zo zie je d'r maar een

Jij vroeg me toen voor een dans
ik voelde dit is mijn kans
het moest er maar van komen
wij zweefden als in trance

Refrein: (2x)

Jij kan op mij vertrouwen
mijn hele leven lang
want ik blijf steeds bij jou

Refrein: (2x)