

Rode rozen

Rozen op trouwdag, dat is lang gelee
Toch mag je zo'n dag nooit vergeten.
Maar de drukte van't leven dat brengt 't vaak mee
Dat moet je elkaar maar vergeven.
Maar dit is de dag en wij vieren het feest
Op't samenzijn zovele jaren
En hier zijn je rozen, 't zijn er echt veel
Ik heb lang genoeg kunnen sparen.

Refrein: Rode rozen door mij gekozen
Voor de schat waar ik zoveel van hou.
Rode rozen door mij gekozen
Voor jouw liefde en je trouw.
Heel je leven aan mij gegeven
En aan heel de kinderschaar.
Daarom krijg je rode rozen,
'n Rode roos voor elke jaar.

De roos van mijn leven was jij steeds m'n schat
Ik heb ze geplukt in de jaren.
Maar 'n roos met 'n doorntje kwam ook op ons pad
Maar dat zullen we samen bewaren.
Wij delen steeds samen in lief en in leed
Laat ons nu samen verpozen.
Ik ben heel alleen naar 'n winkel gegaan,
Ik kocht daar voor jou deze rozen.

Refrein: