

Meisje, Ik Ben een Zeeman

Refrein:

Meisje, ik ben een zeeman,
Een zeeman is heel vaak van huis
Meisje, ik ben een zeeman,
Het water, het schip is m'n thuis
Meisje, ik ben een zeeman,
Kun je wel wachten zo lange tijd
Ik ga je voor heel lang verlaten,
Veel geluk, het ga je goed, m'n lieve meid.

Een zeeman dwaalt over de kade,
Verdrietig kijkt hij om zich heen
Morgen dan gaat ie weer varen,
Z'n meisje is dan weer alleen
Hij droomt alle dagen en nachten,
Houdt zij het zonder hem uit
Maanden moet zij op hem wachten,
Verdrietig staart hij voor zich uit

Refrein.

Een zeeman vaart weg van zijn haven,
Zijn meisje, zijn dorpje, zijn thuis.
Zal hij dit alles nog weerzien.
Komt hij weer veilig naar huis.
Hij ziet nu haar ogen vol tranen.
Vaart in zijn herinnering mee.
Dat is het lot van een zeeman.
Hij moet voor zijn werk steeds naar zee.

Refrein.