

De Clown

Hij was maar een clown, in 't wit en in 't rood.
Hij was maar een clown, maar nu is hij dood.
Hij lachte en sprong, in het fel gele licht.
Maar onder die lach, zat een droevig gezicht.

Refrein: De herinnering blijft
Aan die clown met zijn lach
Hij heeft alles gegeven
Tot de laatste dag
Niemand kende de pijn
Van zijn stille verdriet
Want er was op het einde
Niemand die hij verliet

Op een avond hij viel, net als elke keer.
Het publiek lachte luid, maar voor hem was het uit.
Hij was maar een clown, in 't wit en in 't rood.
Hij was maar een clown, maar nu is hij dood.

Refrein: