

Droomland

Heerlijk land van mijn dromen,
Ergens hier ver vandaan.
Waar ik zo graag wil komen,
Daar waar geen leed kan bestaan.

Refrein: Droomland, droomland,
Oh, ik verlang zo naar droomland.
Daar heerst steeds vree,
Ga met me mee,
Samen naar 't heerlijke droomland.

Zwerver gij vindt daar vrede.
Zieke gij kent geen pijn.
Daar wordt geen strijd gestreden.
Daar allen samen te zijn.

Refrein.

Daar vindt met jeugd en vreugd weer,
Kent men geen arm of rijk.
Daar is geen zorg en smart meer,
Allen zijn wij daar gelijk.

Refrein.