

Tabé, Ouwe Reus

Refrein:

Tabé, ouwe reus, helaas is je einde gekomen.
Je zal nu voor de laatste keer
De haven binnenstomen.
Tabé, ouwe reus, je mag het heus wel weten.
Dat ieder die jou heeft bemand,
Je nimmer zal vergeten.

Je hoeft toch niet de held der zee,
Geen schot van je opa te teren.
Ook kwam je later oud te vaart,
Weer aan de kade meren.
Nu raak je echter uit de tijd,
De reder gaat jou nu verkopen.
Er zit voor hem niets anders op,
Dan jou te laten slopen.

Refrein.

Je was wel een gelukkig schip,
Want zelfs in de moeilijkste jaren.
Ontkwam je toch weer ieder keer,
Aan ernstige gevaren.
Jij bracht toch rare vrachten heen,
Dat zullen wij echt niet vermelden.
Maar later bracht je minder weg,
De jaren gingen tellen.

Refrein.