

# Mijn Polderland

Waar de auto's slippen op een sticht  
en de dijk zucht onder het gewicht  
van trekkers die er rijden met een vracht.  
Waar de koeien zorgen voor een vlaai  
en er mensen wonen op de kaai.  
Waar je op een bortie moes bij Mieke wacht.  
Waar je kuiert in een groene zee  
tussen IJssel, Vlist en Lek.  
Daar in dat slotenland vond ik mijn stek.

Refrein: **Mijn polderland, met je gras tot aan de horizon.  
De wilgen die er wuivend aan het water staan.  
Mijn polderland, met je Kwakel, leun en lindeboom.  
Waar de mensen af en toe "statte gaan".**

Waar je op een wijkstee effe wacht.  
Een vaars op het buitenstuk wordt gebracht.  
Een vrouw op zaterdag de werruf rijft.  
Waar een snuffelpaal als waakhond staat.  
Een Jacobsstapper het pad uitgaat.  
Een schutjasser nog snel zijn kreeuwer schrijft.  
Waar ze graag een nachie doorhaluh  
en was er weer een feest,  
dan is de halve waard er wel geweest!

Refrein:

Instrumentaal (transponeren)

Refrein: **Mijn polderland, met je gras tot aan de horizon.  
De wilgen die er wuivend aan het water staan.  
Mijn polderland, met je kwakel, leun en  
lindenboom.  
Waar de mensen af en toe "statte gaan".**

O, ik hoop dat het nog  
eeuwen blijft be-staan.  
Mijn pol - der - land.