

## Guanita

Refrein: Jij moet niet huilen Guanita,  
Eens ben ik toch weer bij jou.  
Jij moet niet huilen Guanita,  
Jij bent de enige vrouw.  
Kijk mij eens diep in de ogen,  
Mijn schip moet morgen naar zee.  
Jij moet niet huilen Guanita,  
In mijn hart neem ik je mee.

Hij was een zeeman met heel zijn hart.  
Maar Guanita wachtte met smart.  
Weer op zijn t'rugkomst, bij haar aan land.  
Zij bleef steeds wachten op hem aan de kant.

Refrein.

Zijn schip verging, hij komt niet terug.  
Die droeve boodschap, kreeg zij heel vlug.  
Maar Guanita houdt zo van hem.  
En in gedachten hoort zij steeds zijn stem.

Refrein.