

Als de Morgen is Gekomen

Ik lig gebroken in mijn bed, heb net de douche weer uitgezet.
Ik wilde wel maar het ging niet echt, m'n kater won weer het
Gevecht.
Heb weer verloren van de fles, bovendien, kan niemand mij zo zien.

Stond wat te praten in 't café, een aantal vrienden met me mee
Ik zag je niet maar jij kwam aan, en ging meteen dicht bij me
staan
Je gooide alle remmen los, leuke tijd, maar nu ben ik het kwijt.

Refrein: Als de morgen is gekomen,
En alles wat 'k heb mee gemaakt al lang verleden is.
Als de morgen is gekomen,
Verlaat je mijn verleden en ben jij degene die ik mis.

Ik was zo blij dat jij er was, alleen je vulde steeds m'n glas.
De lampen aan, mijn lichtje uit, het laatste rondje tot besluit.
Het was aan 't einde van de dag, maar voor mij, was die al lang
voorbij.

Refrein.

'k Hoop dat dit nooit meer gebeurt.
't is al te laat maar niet getreurd.
Ik heb geleerd van wat je mij hebt aangedaan.

Refrein.