

Als de Klok van Arnemuiden

Refrein:

Als de klok van Arnemuiden
Welkom thuis voor ons zal luiden
Wordt de vreugde soms vermengd met droefenis
Als een schip op zee gebleven is.

Wendt het roer ! We komen thuis gevaren
Rijk was de buit maar lang en zwaar de nacht
Land in zicht ! En onze ogen staren
Naar de kust, die lokkend op ons wacht

Refrein.

Rijke zee, waarvan vissers dromen
Want jij geeft brood aan man en vrouw en kind
Wrede zee, jij hebt zoveel genomen
In jouw schoot rust menig trouwe vrind

Refrein. (2x)