

Als Hij de Zee Opgaat

Aan de rand van de zee, komen golven voorbij.
De dag loopt ten eind, vissers kijken naar mij.
Ik naar hun kapitein, en z'n vrouw die hem kust.
Voordat hij moet gaan, naar z'n leven en lust.

Refrein: **Want als hij de zee op gaat,
Vergeet 'ie heel de wereld om zich heen.
Omdat z'n hart verpand is aan de horizon.
Door weer en wind stuurt hij het schip vooruit,
Waar hij z'n dagen slijt.
En met tevreden blik staat hij in de kajuit**

*Elke dag en elke nacht
Is daar z'n vrouw die op 'm wacht.
Oehoe.*

Jarenlang achtereen, dag in en dag uit.
Zo ver weg van thuis, weer op zoek naar de buit.
Al is daar het gemis, van z'n zorgzame vrouw.
De mannen aan boord, blijft 'ie toch altijd trouw

Refrein.

*Elke dag en elke nacht
Is daar z'n vrouw die op 'm wacht.
Oehoe.*

Refrein.